

Filatelistengroep
HET BALTISCHE GEBIED



TERUGKOMEN OP

Ruud van Wijnen
Jan Kaptein

HBG 73

In het artikel over het postvervoer per trein in Letland in de tsarentijd beschreven we op pagina 22 de stations in Riga. Station Riga I, het Dünaburg- of Orelstation, is op menige Ansichtkaart terug te vinden, één ervan beeldden we af. Onlangs vonden we een afbeelding van station Riga II, het zgn. “Tukumer Bahnhof” (**afb. 1**). Te zien is dat het gelegen was op het verhoogde tracé tussen station Riga I en de brug over de Daugava.

Ruud van Wijnen

HBG 42

In het artikel over het Jodendom in Litouwen is Chiune Sugihara niet ter sprake gekomen. In 2004 gaf Litouwen een postzegel uit om deze Japanse consul te eren (**afb. 2**). Als consul van Japan in Kaunas gaf hij in 1941 duizenden Joden een transit-visum voor Japan. Voor de Sovjet-Unie was dit een eis om vluchtende Joden door te laten.

Er is ook een Nederlandse connectie. De Nederlandse consul in Kaunas, Jan Zwartendijk, werkte samen met Chiune Sugihara. Jan Zwartendijk (**afb. 3**) schreef in korte tijd minstens 2139 visa uit voor de eindbestemming Curaçao. De route die Zwartendijk voor de Poolse Joden had bedacht liep via Siberië. Via Wladiwostok en het Japanse Kobe konden de Joodse vluchtelingen naar Curaçao of Sjanghai.

Het consulaat van Zwartendijk en het Japanse consulaat werden wel in de gaten gehouden door de Russen. Jan Brokken heeft het KGB-dossier over Jan Zwartendijk te pakken gekregen en een boek over hem geschreven (**afb. 5**).

Er is ook een briefje aan Stalin gevonden met de vraag wat men moest met de vele Joden, die reisden

In deze rubriek komen we terug op eerdere artikelen.



Afb. 1



Afb. 2